

Dags att upprätta Bibelns skapelseberättelse

”Det är irrelevant om Gud skapade människan genom evolution eller inte”. Det var ungefär så någon formulerade sig på Dagens ledarsida för några månader sedan, förmodligen vederbörandes egen tolkning efter den ganska intensiva debatten om evolutionsteorin kontra bibelsynen i vintras (<https://www.dagen.se/nyheter/evolutionsbluff-skapade-stor-debatt-1.1279155>).

Finns det någonting att tillägga i frågan, kan man undra?

Jo, att den här debatten inte får tystna i våra kyrkor och media. Om den tillåts göra det kommer förtroendet för Bibeln som ett teologiskt och historiskt trovärdigt dokument fortsätta att urholkas. Och kyrkornas förkunnelse av Gud som Skaparen kommer, liksom nu, alltför ofta räddhågset begränsas till Idas sommarvisa och Den blomstertid nu kommer.

Budskapet att den Gud vi tror på förmår att hela och förvandla både människor och förhållanden blir ett slag i luften om vi inte samtidigt vågar proklamera att Gud en gång talade och världen och människan blev till. Att Gud inte har förändrats är en trovärdighetsfråga. Men otrons apologeter håller inte med – de säger i praktiken: ”skulle då Gud ha sagt” ... att världen blev till på sex dagar? ... att Adam skapades av stoft från marken? ... och Eva ur hans sida? ... att döden är en konsekvens av att Adam syndade? ... att syndafloedens vattenmassor täckte alla berg under himlen? Och så vidare. Vilken kontrast mot Paulus, som frimodigt utbrast: *”Jag ... tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna”!* (Apg 24:14)

Att kreationister länge har kritiserat darwinismen är ingen nyhet. Men idag kommer kritiken även inifrån de sekulära akademiska korridorerna. Inte alls så att tron på Bibelns Gud plötsligt blivit politiskt korrekt i de miljöerna, snarare är förklaringen att det presenterats ett antal alternativa, men fortfarande lika strängt materialistiska hypoteser, som till exempel ”självorganisation”, vilket möjliggjort för kritiker till Darwin att ”komma ut”. I sak innebär det att vi kreationister har fått medhåll i vår kritik av mutationer och naturligt urval som drivkrafter för utvecklingen av nya livsformer. Den traditionella darwinismen som lärs ut i våra skolor håller med andra ord på att krackelera, och de sekulära alternativen är så spekulativa och dåligt underbyggda att detsamma måste tillskrivas evolutionsteorin i dess helhet. En biblisk skapelsesyn är därför relevantare än någonsin, och motiven för kristna att införliva evolutionen i teologin har aldrig varit så grundlösa.

Den bibliska skapelsesynen måste aktivt försvaras mot de liberala och kompromissvilliga vindar som idag blåser genom västerländsk kristenhet. Den debatten måste föras med goda argument, och inte med ett ängsligt fuktat pekfinger i vädret för att avgöra vilken skapelseologi som är mest attraktiv för icke-kristna i förhoppningen att undvika stöta sig med universitetsvärldens auktoriteter. Dessa män och kvinnor, som av både sig själva och av allmänheten betraktas som objektivitetens vapendragare, är sällan själva medvetna om hur genomsyrade deras egna föreställningar om världen är av naturalismens gudlösa filosofi, och de skulle aldrig någonsin komma på tanken att ifrågasätta evolutionen.

Det är i stället dags för den kristna församlingen att återerövra den frimodiga tron på den Gud som talade så att det blev, och på den Kristus som själv personifierar det Ord som förvandlar vatten till vin och stoft till människa. Den Gud som i Bibeln uppenbarar sig som miraklens Gud och som är densamme anno 2019. Det är dags att sakligt och bestämt befria teologin från evolutionismens surdeg som snart nog kommer att utgöra ryggraden i en religionsblandad, ”vetenskaplig” antikristlig världsreligion.

Det är därför vi tillsammans med nio andra författare med olika kompetenser och bakgrund har skrivit antologin "I början skapade Gud". Boken har potential att bidra till en allsidigare behandling av ursprungsfrågorna i våra kyrkor och skolor, och till att debatten hålls levande.

Göran Schmidt, ordförande i föreningen Genesis
Aila Annala, teolog, bibelöversättare